

# Column

Anneke Rodenburg

*“Gib Kindern eine Hütte, und sie machen Kleinholz daraus.  
Gib ihnen Holz, und sie bauen eine Hütte”.*

*Wolfgang Michalke-Leicht*

Met gemengde gevoelens las ik op Facebook het bericht over een boswachter van Natuurmonumenten die volop geprezen werd voor het feit dat hij de door kinderen gebouwde hutten niet afbrak. Hij liet bij de ingang van de hut een gelamineerde brief achter voor de kinderen. In die brief stond: ‘Wat hebben jullie een ontzettend mooie hut gemaakt! Eigenlijk mag het niet, maar de boswachter laat hem staan als jullie bouwen met natuurlijke materialen, takken gebruiken die op de grond liggen, afval netjes opruimen, de schommels en ladder weghalen en niet hoger bouwen dan anderhalve meter.’ De boswachter zei: ‘Soms is het gewoon goed om dingen te doen die niet mogen’.

Ik weet dat er regels zijn. En ja, deze boswachter begrijpt zeker wel iets van kinderen! Maar vroeger kon ik dit gewoon wel allemaal doen in het bos! Zelf een schommel met touw en takken maken? Ik leerde inschatten wat sterke takken en sterke touwen waren! Ik leerde hoe ik de schommel om een dikke tak in de boom kon bevestigen. Een hut met een verdieping erop? Dat is toch even goed nadenken en hard werken! Geschikt hout vinden. Hoe maak ik hem sterk genoeg? En dan zagen en timmeren, krijg het maar eens voor elkaar! Door zelf een hut



(Foto: hhBest.nl)

te bouwen word je reuze handig en leer je allerlei problemen zelf oplossen. Het is reuze spannend ergens in het bos een geheime zelfgemaakte hut te hebben. Een plek waar je als kind even helemaal niets hoeft en je eigen avonturen kan beleven.



(Foto: Anneke Rodenburg)

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die veel buiten spelen gezonder zijn. Er zijn sterke aanwijzingen dat kinderen die veel tijd in de natuur doorbrengen zich meer verbonden voelen met die natuur en later een duurzamere leefstijl erop na houden. En zo worden ook onze ‘nieuwe boswachters’ geboren, vermoed ik.

Deze boswachter had het over dingen doen die niet mogen. Ik zou het liever hebben over dingen die je moet doen omdat ze goed zijn voor je! Waarom mogen onze kinderen nog maar zo weinig zelf ervaren en leren? Waarom moet alles strikt volgens regels die door volwassenen gemaakt zijn, die niet helemaal begrijpen waarom kinderen spelen en hoe kinderen leren?

Stiekem hoop ik dat deze boswachter gewoon ook iets gedaan heeft wat niet mocht: dat hij al heel lang wist dat daar op die plek hutten met trapjes en schommels werden gebouwd en dat hij dit al heel lang gedoogde zonder gelamineerde brief! Want soms is het inderdaad gewoon goed om dingen te doen die niet mogen!

Anneke Rodenburg, is ontwerpster van natuurlijke speelplekken  
[www.tuinenvlinder.nl](http://www.tuinenvlinder.nl)  
Aangesloten bij Springzaad en Wilde Weelde