
"Het is niet verwonderlijk, dat in een tijd waarin wij dagelijks geconfronteerd worden met de Jobstijdingen van een onderdrukte en leeggeroofde natuur, tuinen ontworpen worden van een bijzondere soort: wildgroeïende en bewust ongerepte natuurtuinen. Het zijn wens- en droomtuinen, aanklagende, weemoedige en hoopvolle tuinen, die wij ontwerpen in het aangezicht van verstikte bossen, vervuilde rivieren, vergiftigde bodem en stervende dieren. Zij geven uitdrukking aan onze betrokkenheid en ons gevoel van onbehagen, maar tegelijkertijd ook aan onze moed tot verandering en onze levenslust.

Wij verlangen naar zulke tuinen omdat we het contact zoeken met het leven om ons heen. Omdat wij hopen dat we in deze tuinen weer op een gelijkwaardige manier met de natuur leren omgaan."

~~~~~